

Eric Pearl: 'Ontsteek je innerlijke vlam en heal'

Hij is bijna nooit thuis, altijd onderweg met zijn twee grote reiskoffers. Maar moe van zijn werk wordt healer Eric Pearl, ook na meer dan twintig jaar, niet. "Er is vreugde en inspiratie wanneer je dat doet waarvoor je op aarde bent." In anticipatie op zijn komst naar Nederland in maart, spreekt ParaVisie met hem over zijn nieuwste boek en het laatste onderzoek naar Reconnective Healing. **TEKST: NIELS BRUMMELMAN**

Het is 1993 als zich in de praktijk van chiropractor dr. Eric Pearl in Los Angeles plotsklaps bijzondere taferelen beginnen af te spelen. De ene na de andere patiënt geneest van chronische aandoeningen nadat Pearl zijn handen in hun nabijheid gehouden heeft. Nauwelijks bekomen van deze onbegrepen voorvallen, gebeurt er nóg iets opzienbarends. Iets waarover Pearl lange tijd zwijgt. Met zijn nieuwe boek *Solomon Speaks on Reconnecting Your Life* doorbreekt hij eindelijk, na ruim twintig jaar, zijn stilzwijgen. Wat blijkt? Vrijwel meteen nadat de healings begonnen waren, raakten vijftig patiënten in een eigenaardige bewustzijnsstaat waarin zij informatie van een schijnbaar hogere orde aangereikt kregen. Pearls nieuwe boek bevat de inhoud van de talloze channelings, die tot op de dag van vandaag voortduren. Bron daarvan is Solomon, een hoogintelligent, interdimensionaal wezen.

Dr. Pearl, wie is Solomon precies?

"Eigenlijk is Solomon een verzamelnaam voor wat oorspronkelijk meerdere entiteiten waren. Zo sprak in het begin ook ene Aaron tot ons, totdat deze aankondigde 'een tijdje' weg te moeten. Sindsdien hebben we niets meer van dit wezen vernomen. Maar verreweg de meeste informatie is van Solomon afkomstig. Die naam kreeg ik intuïtief door en heeft niets te maken met de Bijbelse koning. Nadat vijftig patiënten materiaal waren gaan channelen, bleef er uiteindelijk slechts één over: Frederick Ponzlov, de patiënt waarmee alles begon en met wie ik het boek over Solomon geschreven heb."

Waarom hebben jullie zo lang gewacht met de publicatie van het materiaal?

"Geen idee eigenlijk. Misschien is de tijd nu pas rijp om het wereldkundig te maken. Met al die oorlogen leven we in een gevaarlijke eeuw. In plaats van de verschillen, wijst Solomon ons op de overeenkomsten tussen mensen. Hij leert ons voorbij de uniciteit te kijken naar dat wat ons verbindt. Per slot van rekening zijn wij allemaal één. Ken je die T-shirts met teksten als 'Kus me, ik ben een Italiaan/Nederlander/Amerikaan'? Ze zijn aan vervanging toe. Op basis van de wijsheid van Solomon stel ik de volgende slogan voor: 'Kus me, ik ben een andere jou'."

Alles is één. Dat hebben we wel vaker gehoord...

"Natuurlijk heb je het vaker gehoord. Er schuilt immers een enorm inzicht in deze woorden. En dit inzicht is van alle tijden. Alleen hebben wij het in dit tijdperk van individualisering uit het oog verloren. Wat zou het mooi zijn als we onszelf weer gaan herkennen in de ander. Dat we weer leren zien dat er eenheid in verscheidenheid is. Neem nu de zon. Iedere zonnestraal is uniek als representant van het grotere geheel. De straal verlaat de zon, maar keert er ook weer naar terug. Net zoals het licht, lees: de zonnestraal, niet kan bestaan zonder contact met de bron, lees: de zon, zo kunnen wij niet bestaan zonder contact met onze eigen bron. Of je deze nu God, Liefde of het Al noemt, is van geen belang. Waar het om gaat is dat we ons realiseren dat we op aarde weliswaar verpakt zijn als individuen, maar in feite allemaal van deze ene bron afkomstig zijn. En daar na onze lange reis ook weer gezamenlijk naar terugkeren. Dit eenheidsbesef is – juist nu – van het grootste belang."

Welk effect kan een dergelijk besef op ons mensen hebben?

"Als we de waarheid die Solomon brengt op ons laten inwerken, dan vibreren onze blokkades weg. We worden dan zelf dragers van deze waarheid en kunnen dat gaan uitstralen naar anderen toe. Het gaat om het bewustzijn waar we tussen onze levens in direct mee verbonden zijn. Dat te manifesteren hier op aarde, is waar Solomon ons toe aanspoort en in staat stelt."

Wat is eigenlijk de relatie tussen de boodschappen van Solomon en de Reconnective Healing?

"De sleutel tot deze healingtechniek is dat het helemaal

geen techniek is. Veel healingmethodieken schrijven voor welke stappen je als healer moet nemen om het gewenste resultaat te behalen. Maar healing gaat in de kern niet over doen, maar over zijn en worden. Reconnective Healing transcendeert technieken. Het zorgt ervoor dat jij zélf de healing wordt. En dat gaat helemaal vanzelf. Vergelijk het maar met een kaars die andere kaarsen aansteekt. Daar zijn geen objecten, rituelen of andere zaken voor nodig. De warmte van de vlam is genoeg. Deze pure essentie, dit staan in eigen waarheid, is alles wat nodig is om een healer te worden. Door uitstraling van de warmte van jouw innerlijke vlam, door het verspreiden van jouw inspirerende licht, zullen automatisch de andere kaarsjes in jouw omgeving ontbranden."

Over licht gesproken. Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat mensen bestaan uit licht. Recent onderzoek naar de effecten van Reconnective Healing heeft in dit kader opvallende resultaten gegenereerd, zo begrijp ik?

"Klopt. Inmiddels zijn er zes studies die wijzen op de positieve impact die Reconnective Healing op onze gezondheid heeft. Hoe gezonder wij zijn, hoe hoger en harmonieuzer onze lichtvibraties. En precies dat effect wordt gemeten bij mensen die een healing hebben ondergaan. Vanwege zijn of haar natuur werkt alleen de aanwezigheid

van een healer al als katalysator voor de genezing van anderen. Dit kunnen wij allemaal bereiken. Sterker nog, we zijn hiertoe voorbestemd."

Zo bezien is het pad van een healer eerder een innerlijk bewustwordingsproces...

"Dat is precies wat het is! Het gaat om de ontsluiting van onze ziel. Om het wegpellen van de buitenkant, van alles wat ons diepste zelf, onze eeuwige ziel, verduistert. Dat is niet altijd makkelijk. Want hoe meer we van onszelf laten zien, hoe kwetsbaarder we voor ons gevoel worden. In essentie worden we er natuurlijk alleen maar sterker van. Het wegstrippen van het ego is een eeuwigdurend proces.

Jouw werk is het onderuithalen van je op angst gebaseerde afweermechanismen en het verwijderen van controlemechanismen. Laat alles wat tot het exterieur behoort los. Dat heeft niks met jou te maken. Wanneer je jouw pure essentie, je wijze ziel, gaat neerzetten, dan doet dat vanzelf zijn werk. De energie die het genereert, is de universele taal van de kosmos. Het wordt meteen begrepen en gevoeld."

Tot slot: van 13 tot en met 17 maart bezoek je wederom ons land voor seminars, workshops en lezingen. Het constante gereis nog niet moe?

"Sommigen hebben banen. Ik heb een missie. En wanneer een mens zijn missie leeft, doet waarvoor hij op aarde is, dan kost niets hem moeite. Integendeel! Vreugde, inspiratie en dankbaarheid vallen hem in de schoot. Zo vlieg ik door het leven. Letterlijk en figuurlijk." ■

'Wij kunnen allemaal healer worden. Sterker nog, we zijn hiertoe voorbestemd'